

Belijdenisdienst

Zondag 19 juni 2022 om 9.30 uur
Gereformeerde kerk Daarle



Voorganger: ds. Bert-Jan Heusinkveld
Organist: Robert Roelofs
Bugel: Jeanine Bosch
Henriëke Kleinjan

Zingen voor de dienst: ELB 261

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn, is de grootste eer,
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U (2x).

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 139 : 1 en 8 (staande)

HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Opwekking 640 (staande)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Aanvangstekst: Psalm 32 : 7-8

⁷Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding.
⁸'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.'

Zingen: 'Vul dit huis met uw glorie'

Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw aanwezigheid,
want alles is door U
en alles is tot U.
Openbaar aan ons uw heerlijkheid!

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is koning: breng hulde, geef Hem eer!

Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw aanwezigheid,
want alles is door U
en alles is tot U.
Openbaar aan ons uw heerlijkheid!

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is koning: breng hulde, geef Hem eer!

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is koning: breng hulde, geef Hem eer!

Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw glorie.
Vul dit huis met uw aanwezigheid,
want alles is door U
en alles is tot U.
Openbaar aan ons uw heerlijkheid!

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Schriftlezing: Spreuken 16 : 1-9

¹Een mens stelt zich veel vragen,
de HEER geeft het antwoord.

²Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg,
de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.

³Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.

⁴De HEER heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven,
de goddelozen heeft hij voor de ondergang bestemd.

⁵De HEER verafschuwt hooghartige mensen,
ze worden hoe dan ook gestraft.

⁶Zonden worden toegedekt door liefde en trouw,
wie ontzag heeft voor de HEER mijdt het kwaad.

⁷Als de weg die iemand gaat de HEER behaagt,
doet hij zelfs zijn vijand vrede met hem sluiten.

⁸Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven,
dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.

⁹Een mens stippelt zijn weg uit,
de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Zingen: Opwekking 220 (aangepast)

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
Wat geeft dat rust in een angstige tijd.
In Hem geborgen, veilig te zijn,
geen vrees voor morgen: Jezus maakt vrij!

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, helemaal vrij,
leef ik voor Hem en niet langer voor mij.
Hij is mijn liefdeslied voor altijd.
Mijn grootste vreugde is in Hem te zijn.

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle bewustheid, Hij is nabij.
Ik leg mijn leven gerust in zijn hand.
Hij wandelt naast mij, leidt mij naar huis.
Hier ben ik even, daar eeuwig thuis.

Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altijd te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Verkondiging:

**‘Een mens stippelt zijn weg uit,
de Heer bepaalt de richting die hij gaat.’**

Zingen: ELB 186a

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeïend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.
Kom, Heer Jezus, in uw kracht.

OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF

Geloofsgetuigenis

Martijn Immink	Noord-Kanaaldijk 12
Renske Immink	Broekweg 36
Marit Kamphuis	Kötterskamp 16

willen nu belijdenis doen van hun geloof en hun roeping als lid van de gemeente van Jezus Christus aanvaarden.

Lezen van het formulier

Zingen: ELB 435

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

Belijdenis

1. Geloof je, dat de waarheid van God, die door Hem in zijn Woord bekend is gemaakt, in de belijdenis van het christelijk geloof is samengevat en in de christelijke kerk onderwezen wordt, het echte en volmaakte evangelie van redding en geluk is?
2. Geloof je Gods beloften, waarvan je het teken en garantiebewijs in de doop hebt ontvangen, en belijd je – nu je ook het heilig avondmaal mee gaat vieren – dat je zonden alleen door het bloed van Jezus Christus vergeven kunnen worden en dat het echte en eeuwige leven alleen bij deze Redder te vinden is?
3. Verklaar je, dat het je oprechte bedoeling is, de Here God lief te hebben, Hem te dienen overeenkomstig zijn

Woord, tegen de zonde te strijden en door Gods hulp trouw te blijven in het belijden van Zijn naam voor de mensen?

4. Verklaar je, dat het je oprechte verlangen is, trouw te zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, en beloof je je te schikken naar het herderlijk opzicht van de kerk en mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Beantwoording van de vragen, handoplegging en zegen

Zingen: ELB 390 : 1, 2, 3 en 4 (gemeente zingt belijdende jongeren staande toe; gewijzigd)

Maak hen tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om hen heen,
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door hen heen.

Maak hen tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om hen heen,
tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door hen heen.

Maak hen tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om hen heen,
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft –
Uw genezing door hen heen.

Maak hen tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om hen heen,
tot de wereld zingt voor Degeen' die eeuwig leeft.
Laat het klinken door hen heen.
Laat het klinken door hen heen!

Gedicht

Een enkel woord.....

Geloofsbelijdenis – zingen: ELB 274a (staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde;
en in Jezus Christus,

zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de heil-ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest.
Ik geloof ene heilige, algemene christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen – beantwoord met Gez. 456 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God, uw naam ter eer!

*Thou art my hiding place; thou shalt preserve
me from trouble; thou shalt compass me about
with songs of Deliverance. Selah.
I will instruct thee and teach thee
in the way which thou shall go:
I will guide thee with mine eye.*

Psaln 32:7-8